

De eerste Masterclass Ryu Kyu Kobujutsu

Zaterdag 23 juli 2005 was het zover: de eerste Masterclass Kobujutsu werd in Zaandam gegeven in de mooie dojo van Frank van den Nieuwendijk. Instructeurs en dangraadhouders waren hiervoor uitgenodigd. Deze eerste Masterclass viel door de vakantiespreiding voor een aantal regio's al in de zomervakantie, zodat een aantal genodigden niet konden komen. Toch stond de zaal vol en kon er goed getraind worden.

Onze shihan Wim van de Leur gaf met nieuwe energie deze training, en dat mag gerust met nadruk gezegd worden, want na jaren van onzekerheid en een zwakke gezondheid was Wim weer helemaal terug. Zijn doorzettingskracht en herstelvermogen na de harttransplantatie mag ons wel als voorbeeld dienen.

De hele training draaide rond de sai. Wim behandelde kort het kata Tawata no sai en uitbreider het kata Jigen no sai.

Dit kata behoort eigenlijk met de manji-sai uitgevoerd te worden. Deze aparte sai bestaat uit een handvat dat wat langer en puntig is, een kortere lange punt en twee beugels die in elkaars spiegelbeeld zijn geplaatst.

Wim vertelde er bij dat Jigen speciaal door Shinken Taira ontwikkeld was voor Motokatsu Inoue.

De uitleg van Tawata werd in de bijbehorende bunkai beoefend. Wim onderwees ons 8 oefeningen waarbij de start van Tawata, de typische haakbeweging, goed uitgelegd werd. Ook de 'zoeken-in-het-donker' beweging, die in meerdere sai-kata voor komt, wordt in de deze bunkai beoefend, waarbij het zoek een yoko-uchi wordt, die stopt op de hals en vervolgens overgaat in een tsuki.

Maarten van Bloois



Sai en Manji-sai

